

NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN

WEEK 19 en 20 van 6 t/m 19 mei 2019

Redactie: Leo Brekelmans (antonius.nieuwsbrief@gmail.com), De Beekse Tuin 2, Nuenen

Woensdag 8 mei 15.00 uur



NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Jan Wouters begeleidt alle bewoners die mee komen **zingen** in de Amstel. Vrolijke deuntjes van vroeger en nu. Dat wordt ouderwets gezellig.

Woensdag 8 mei 19.30 uur



Let op en speel mee! Want we gaan weer **kienen**. Vandaag verzorgd door mensen van de KBO. Zorg dat u erbij bent!

Woensdag 15 mei 14.30 uur

Helemaal uit Nuenen



komen ze. De leden van het Operettekoor **Priamore**. Ze vermaken hun publiek met de klanken uit verschillende operettes. Dit is zo mooi; dit mag u niet missen! Natuurlijk voor u in de Amstel.

VERJAARDAGEN



- 06-05** Margo Dankers-Leenders
Medewerker
- 06-05** Hannie Tulkens
Vrijwilliger
- 09-05** Mw A. v. Kessel-v.d. Nieuwenhof
Bewoner/Vrijwilliger
- 09-05** Nanda van der Heijden-Cremers
Medewerker
- 09-05** Annie van Kessel
Vrijwilliger
- 10-05** Riek Kwinten
Vrijwilliger
- 14-05** Rik Versantvoort
Medewerker
- 14-05** Rian Bax
Medewerker
- 14-05** Anette Sanders-Aarts
Medewerker
- 15-05** An Bullen
Medewerker
- 17-05** Ineke Capetti
Vrijwilliger
- 18-05** Soucaina Ouali-Zouhair
Medewerker
- 19-05** Martine Beijck
Vrijwilliger

**VAN HARTE EN EEN
FANTASTISCHE DAG!**

NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN

WEEK 19 en 20 van 6 t/m 19 mei 2019

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA

Woensdag 22 mei 20.00 uur



Egerländer en Böhmische muziek, gespeeld door de **Fürstenwälder Musikanten** in onze Amstel. Ze waren al eerder op bezoek en zeer succesvol. Daarom op veler verzoek in de herhaling! Mis het niet.

Dinsdag 28 mei 19.30 uur



De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben het weer voor u geregeld: **Kienen!** De prijzen zijn weer beschikbaar en alles is in gereedheid om weer te genieten van dit spel. Natuurlijk in de Amstel.

Woensdag 29 mei 14.30 uur



Frank en zijn vrijwillige ondersteuners bouwen de baan weer op. Zo heeft u de kans om te komen **kegelen**. Een spel wat u in beweging brengt, maar waarmee u ook uw concentratievermogen op de proef stelt. Kom naar de Amstel.

PROZA, GEDACHTEN EN SPREUKEN

Cordaid  *Cordaid*  *Cordaid* 

“Als je dicht bij jezelf blijft, kun je ver komen”

Kijk niet naar een ander, doe niet als een ander. Zoals jij bent, is goed, is uniek. Daar kom je ver mee. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe mooier je bent, voor jezelf maar ook voor de ander.

Even voorstellen

Namens de parochie heeft Ans Schellekens vele jaren de geestelijke zorg in het Antoniushuis verzorgd, waarvoor we haar veel dank verschuldigd zijn. Met haar vertrek moesten we op zoek naar een vorderen!



Mijn naam is **Marjelein Verhoeven**. Ik ben als pastoraal werker verbonden aan de parochie St. Petrus' Stoel, waar ook Acht toe behoort. Ik ben 39 jaar, getrouwd en heb één zoon van bijna vier jaar. In de parochie heb ik verschillende taken, zoals catechese voor kinderen, huisbezoeken en ook het voorgaan in vieringen.

Ik zal vanaf nu elke dinsdagmorgen om 10.00 uur in de Amstel te vinden zijn om met u een kopje thee te drinken. Natuurlijk ben ik er ook voor een persoonlijk gesprek! Ik hoop u snel te ontmoeten!

HET WEER

MIST



Ook in het voorjaar kunnen tijdens rustige en heldere nachten nog geregeld mistbanken ontstaan. We spreken van mist als het zicht terugloopt tot minder dan duizend meter. Bij dichte mist kun je slecht 200 meter ver kijken en bij zeer dichte mist is het zicht minder dan vijftig meter.

NIEUWSBRIEF ANTONIUS EINDHOVEN

WEEK 19 en 20 van 6 t/m 19 mei 2019

Rijm

Het wil vandaag niet lukken,
Ik vind geen enkel rijm.
Als dit nog lang zo doorgaat,
Dan stap ik in de treim.

En rij naar Hongarije,
Naar Goes of Lissabon,
Naar Urk of naar Turkije,
Naar Soest of Groningon.
Ben

Ridder

Er leefde in vervlogen tijden
'n Ridder, moedig als geen twijde.
Hij was zo krachtig als de beul
En woonde in een groot kasteul
Met tachtig krijgers, hele ruwe
Hij zocht een vrouw om mee te truwen.
En het geschiedde in die dagen
Dat ridders naar de bergen tagen
Omdat daar (volgens de berichten)
Een meisje in een kerker zichtte.
Dat streng bewaakt werd door 'n draak
De ridder riep: "Dan ga ik aak!"
Wilt goed op mijn kasteel hier passen
Dan ga ik die maagd verlaten!

En bij het kriecken van de morgen
Reed onze ridder naar de borgen.
Daar stond hij eensklaps voor de draak
Maar dat hem niet van de kaak.
Hij trok zijn zwaard, wou 't ondier doden
Doch kreeg toen plots'ling medeloden.

De draak, door deze daad ontroerd
Nam met verstikte stem het woerd
En sprak met tranen in zijn baard
Doe maar een wens, hij wordt verhaard!
De ridder zei hierop verheugd;
Ik wens de vrijheid voor de meugd
Die gij alhier gevangen houdt!
Goed, zei de draak, maar luister goud
Maak eerst een vers op jullie samen!

.....
Hij kreeg 'r nooit.....hij kon niet ramen!
Ben

Roomsche Rijmpjes rond 1920



Hoort! het vroolijk lofgeschal
Jubelt over veld en dal
Klinkt uit duizend orgelkelen
Ruischt langs velden en struweelen:
't Zonnelicht schijn overal.

Zie, de lieve Mei is daar,
Liefste lieving van het jaar;
Wintersmart en winterkwalen
Wijken bij haar zonnestrallen,
Hoop en jeugd vergezellen haar.

Aandenken



Ik heb een ring van mijn opa
Ik ben er heel erg aan verknocht.
Hij heeft hem namelijk op zijn sterfbed
Nog gauw aan mij verkocht.
Ben

Cordaid  **Cordaid**  **Cordaid** 

"Wees de reden dat iemand glimlacht
vandaag"

Vriendelijk zijn geeft zowel jezelf als je
omgeving plezier, je wordt er gelukkiger
van en door aardig te zijn, leggen we
makkelijker contact met elkaar. Zo raken
we meer en meer verbonden met de we-
reld om ons heen.